

Brief van 10 juni 1814 van **Hendrik Beints Vos**, schoenmaker, geb te Joure 6 november 1791 aan zijn ouders Beint Piers Vos en Zwaantje Hendriks geschreven vanuit een als gevangenis ingerichte kweekschool te Amersfoort.

Hendrik Beints was loteling van de lichte 1811 mairie Joure; werd op 19 december 1812 ingedeeld bij het 125e Regiment. Infanterie van linie onder nr.5288 5e bataljon, 4e compagnie, het rekrutenbataljon. Dit regiment werd in de Veldtocht naar Rusland in 1812 op een paar man na en het rekrutenbataljon totaal vernietigd. De restanten werden op 12 maart 1813 ingedeeld bij het 134e Regiment Infanterie van linie. Hendrik Beints wordt in november 1813 als vermist opgegeven.

Mogelijk heeft hij deelgenomen aan de veldslagen in Saksen en de Volkerenslag van Leipzig in oktober 1812. Waarschijnlijk is hij te Maagdenburg gedeserteerd en komt via Oldenzaal ons land binnen. In Oostmarsum wordt hij doorgestuurd naar Amersfoort waar hij als deserteur gevangen wordt genomen. Hij kan vrij komen op voorwaarde dat hij zich laat inschrijven voor de Nationale Militie. De soevereine vorst Willem I zou hebben bepaald dat voor uit Franse krijgsdienst teruggekeerden geen vrijstelling van dienstneming zou bestaan. Terecht schrijft Hendrik Beints in zijn brief van 10 juni 1814 aan zijn ouders dat dit een list zou zijn om de teruggekeerden te "beslinteren" Hij heeft gelijk want het desbetreffende Koninklijk Besluit dateert eerst van 18 september 1814. Hendrik Beints weigert te tekenen en krijgt een paspoort als zijnde onbekwaam tot de dienst. Hij keert op 28 juni 1814 in Joure terug. In het oud-archief van de gemeente Haskerland berust een brief van 28 juni 1814 waarin de commanderend officier van het 3^e Regiment Dragonders aan Arend Everts, schout van de gemeente Joure, mededeelt dat de uit Franse krijgsdienst teruggekeerde militairen zich bij hem moeten melden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de teruggekeerde garde d'honneurs, de zonen van de welgestelden. Onder hen Dirk Arends Everts, zoon van de schout.

Hendrik Beints Vos overlijdt te Joure op 26 mei 1842.

Aan
Beint Piers
op de Joure
Departement
Vriesland.

Amersfoort, Den 10 Juni 1814

Waarde Ouders,

Ik laat U weten als dat ik ergister den 8 deezer hier gearriveerd zijn en dat in goede gezondheid en ik hoop van UE alle het zelve als het anders was het zou mij hertelijk leed zijn.

En verders laat UE weten gelijk ik in mijn andere brief gemeld heb dien ik in Ootmarsum geschreven heb Dat ik hier mijnen paspoort meende te krijgen maar dat is afgebroken. Wij hebben hier eergister alle voor de Raad geweest. Voor de Cornel gemeen (=de gewone kolonel)

om dienst te nemen voor de tijd van 3 jaaren of meer en zo niet zal men met de provoost gestraft worden. Alsoo hebben de anderen ider.....geteekend en ik sit thans met groot 40 man in de provoost en denk mijn hand niet te teekenen.

tweede blad

Om reeden dat mijn staat boven aan geschreven. Alle gemeene werving en dat niet alleen wij zijn de 16 may uit Magdenborg gemarseerd en de 18 heeft de grootmajoor een offisier en een onderoffisier vooruit gestuurd om het compliment aan Zijn Hoogheid te doen en order te haalen.

En de offisier is ons voor Ootmarsum tegemoet gekomen met een brief dien ons de grootmajoor

daar heeft voor gelezen, Daar in geschreven was dat hier alles vrijwillig was. En die geen dienst wou nemen zou zijne eerlijke paspoort genieten. Alzoo denk ik mijn hand niet te teekenen. En ik heb van de burgers gehoord dat hier meer met de paspoort gegaan zijn die ook in de provoost geseeten hebben en dat het geen decreet van Zijn Hoogheid is maar dat het maar listen zijn om ons te beslinteren (=belazeren). En daarom heb maar geduld en ik heb ook geduld en geduld overwind alles. En wij hebben het hier goed en kunnen het wel volhouden.

derde blad Alsoo verzoek ik vriendelijk dat Gij naar de Wet een weinig verneemd of de courant daar ook over schrijft als of er ook een Decreet van aangeslagen is hier. Schrijft hier met de eersten op terug. En houd goede moed. Want (de tijd brengt ?) goede raad. Want (langerlest ?) of het zal wel goed aflopen. En geld heb ik nog groot 30 gulden en kunnen hier alles krijgen. En zijt alle vriendelijk gegroet.
UEDWD en zoon
H.B.Vos

En adresseere het zoo
Aan Hendrik Beints Vos
In de gevangenis
Te Amersvoort in de
Kweekschool.